



Onderweg

Protestantse Wijkgemeente Archipel / Benoordenhout
Nummer 3, 42e jaargang, maart / april 2019



Spelletjesmiddag

Eten met de dominee

Kom je palmpaasstocken versieren?

Paasgroetenactie

Colofon

Dit kerkblad wordt uitgegeven door de wijkgemeente Archipel-Benoordenhout. Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC Den Haag, tel. 070-3245778

Redactie:

Anne-Helene Borgts-Kooijmans (eindredacteur), Corrie Kleijndorst, Peter Sas

Administratie-adres/bezorging/abonnementen:

Kerkelijk Bureau, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC, tel.: 070-3245778

Bijdragen Onderweg:

NL69INGB0000246128 t.n.v. Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel onder vermelding van 'Bijdrage Onderweg'.

U kunt uw kopij tot uiterlijk op de aangegeven data vóór 12.00 uur inleveren. U kunt de kopij sturen of mailen naar ahborgts@gmail.com én naar het Kerkelijk Bureau: Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC, Den Haag, duinvre@xs4all.nl. Bij het onderwerp graag vermelden 'kopij Onderweg'.

Wilt u informatie op de website laten plaatsen, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau, duinvre@xs4all.nl.



Voorpagina en pagina 2: spellenmiddag op 16 maart. Foto's: Nel Klamer en Sylvia Huijboom



Data Onderweg 2019

Nummer	Deadline	Verschijningsdatum
4 (dubbelnummer)	10 april	23 april
5 (dubbelnummer)	12 juni	25 juni
6	14 augustus	27 augustus
7	11 september	24 september

Geslaagde spellenmiddag

Op zaterdag 16 maart was er in de kapel een spellenmiddag. Het was een gezellige, actieve middag, waar jong en oud (zo'n 25) probeerden van elkaar te winnen. Een oliebol en een warme kop soep gaven de nodige energie.



Meditatie

Een avondje praten over de dood

Afgelopen maand nam ik deel aan een bijzondere gespreksavond in de stijl van *Death Cafe*, een avond over de dood. Een *Death Cafe* is volgens de website een plaats waar 'mensen, vaak vreemdelingen, bijeenkomen om thee te drinken met cake erbij, en te praten over de dood'. Opgericht vanuit de gedachte dat spreken over de dood zinvol is, juist wanneer je niet suïcidaal of in de rouw bent, probeert het de dood als onderwerp uit de taboesfeer te halen. Inmiddels zijn er wereldwijd bijna tienduizend *Death Cafe's* geweest en twee dingen vallen op in de reacties: praten over de dood scherpt je oriëntatie in het leven, en de dood gaat gepaard met een zekere angst voor het onbekende.

Ook deze avond kwam het gesprek terug op deze twee elementen. Zou je je leven veranderen wanneer je weet wanneer je sterft? Ben je bang voor de dood?

Wanneer Jezus vlak voor zijn gevangenneming in de hof van Getsemane tot de Vader bidt, komen beide vragen ook naar voren. Jezus is 'overvallen door doodsangst' (Lucas 22:44), maar tegelijkertijd bidt hij met een diepe overtuiging van zijn taak in de wereld, 'laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren' (Lucas 22:42).

Dat angst een grote rol speelt in het leven van mensen, beseffen de auteurs van de Bijbelse teksten maar al te goed. Het is een bekend misverstand dat de uitspraak 'vreest niet' 365 keer in de Bijbel voorkomt, voor elke dag van het jaar één keer. Volgens de factcheckers komt het eerder op vierhonderd keer uit, zo blijkt alleen maar sterker dat de Bijbel angst als emotie serieus neemt. Egypte is het 'angstland' (Mitsrajim), de Psalmen zijn gedichten tegen de angst en Jezus bevrijdt volgens theoloog Eugen Drewermann op bijna iedere bladzijde van het evangelie van Marcus mensen uit een verlammende angst.

Over de gijzelende werking van de angst vertelt de populaire filosoof



en psychiater Damian Denys. Hij beweert dat doordat wij zo graag controle hebben over de wereld en onszelf, de angst juist groter wordt. Een angstgevoel zoals elk mens die voelt (het gaat hier dus niet om angststoornissen) confronteert ons met de werkelijkheid dat die controle niet haalbaar is, een illusie is. Hij bewijst het toenemen van de angst door de hedendaagse controlecultuur te benadrukken. Bij het popfestival Woodstock in 1969 kwamen bijna een half miljoen mensen bijeen, zonder dat er sprake was van controle of organisatie van al deze mensenstromen. Dat zou nu ondenkbaar zijn: risico's zouden geïnventariseerd worden, beheersmaatregelen voor die risico's opgeschreven worden om vervolgens te besluiten dat het onverantwoord en onveilig is om het evenement door te laten gaan.

De oplossing van Denys tegen de verlamme werking van angst? Ga de angst niet uit de weg, onderzoek het! Angst maakt dan plaats voor vertrouwen en vrijheid. In vertrouwen de controledwang uit handen geven, bewust het risico aangaan en zo vrij zijn om te zien dat er meer mogelijkheden zijn dan je denkt. Het lijkt een vreemde stap om vanuit het weggeven van je controle tot vrijheid te komen, maar juist angst houdt je gevangen, aldus Denys.

Precies deze ontwikkeling lijkt Jezus ook door te maken in de hof van Getsemane. Zijn angst legt hij bij God neer en het maakt plaats voor vertrouwen in Gods plan. Psalm 43 echoot hier nog na: 'Ik zocht de Heer, Hij heeft mij bevrijd van mijn angsten'.



Terug naar de avond van het *Death Cafe*. Iemand vertelde dat hij zo zeker vertrouwde dat God zijn leven volgde, dat hij geen angst had voor de dood. Wanneer God zo betrokken is, waarom zou je dan bang zijn voor iets waar God ongetwijfeld ook

bij is? Natuurlijk ging dit er niet in bij de seculiere bezoekers, maar in mijn hoofd bleef deze overtuigende uitspraak lang zitten. Ik zag die vrijheid terug in zijn stellige geloofsuitspraak.

Als christenen geloven we dat Jezus de dood heeft overwonnen. Met het paasverhaal zien we dat de angst voor een leven dat eindigt in lijden ongegrond is, dat God zoekt naar openingen die de mens met geen beheersmaatregel ooit zou kunnen bedenken. Zo gezien is het paasver-

haal zelf al een reflectie op de dood, op je eigen oriëntatie in het leven. Niet voor niets heeft de vastentijd richting Pasen ook dit doel: je richten op wat belangrijk is, wat ertoe doet.

Dat neemt niet weg dat mijn angst voor de dood niet zomaar weg gaat, ook niet na een avond *Death Cafe* of het luisteren naar Demian Denys. Ik geloof dat ik maar wat vaker de psalmen ga lezen...

Chris van Wieren

Gemeenteberichten

Regelmatig wordt mij gevraagd: "Hoe bevalt het in onze gemeente?". Soms gevolgd door de constatering: "Ja, we zijn geen gemakkelijke gemeente!". Hoewel ik snap wat er met die constatering wordt bedoeld, heb ik inmiddels toch een ander beeld van de gemeente gekregen. De gemeente is bijzonder, maar dat is eigenlijk elke gemeente. Positief vind ik, dat gemeenteleden zelfstandig taken (kunnen) uitvoeren en daarmee mij veel werk uit handen nemen. Het ontbreekt de gemeente niet aan kader.

Op de vraag, of het mij hier bevalt, kan ik volmondig bevestigend antwoord geven. Naar mate het aantal bezoeken aan gemeenteleden toeneemt, groeit de band met de gemeente. Dit wordt nog versterkt in situaties van ziekte, verdriet of eenzaamheid. Dan zijn het soms geen gemakkelijke gesprekken, maar ze geven mij wel het goede gevoel, even deelgenoot te kunnen zijn en blijdschap en verdriet te mogen delen.

Daarnaast ontmoet ik gemeenteleden in diverse verbanden: rond de zondagse vieringen waarin ik voorga, koffieochtenden, Bijbels leerhuis, vergaderingen van de kerkenraad, profielcommissie, consistorie en van andere overleggen. Hoewel het kerkgebouw vooral rust uitstraalt, is er in de gemeente heel wat gaande. Ze oriënteert zich op haar toekomst en is op zoek naar een nieuwe predikant. In dit alles heb ik de gemeente al aardig leren kennen.

In gesprek met de dominee

Binnenkort hoop ik op een vast tijdstip in de week de mogelijkheid te gaan bieden om met mij in gesprek te gaan, onder de naam 'In gesprek met de dominee'. Vooralsnog is het nog slechts een plan dat nader moet worden uitgewerkt. Het is nadrukkelijk de bedoeling deze mogelijkheid te richten op niet-kerkleden.

Ziekenhuis

De bloemen van de gemeente gingen zondag 10 maart jl. naar Stef van Gend en Eric Ebbink. Beiden waren opgenomen in het LUMC voor voorziene, maar ingrijpende behandelingen. De ingrepen lijken geslaagd en beiden zullen inmiddels weer huiswaarts zijn gekeerd. Daar zijn we blij om en geeft reden tot dankbaarheid.

Overlijden

Op 20 februari jl. is overleden ons gemeentelid Arend Bredius, in de leeftijd van 86 jaar. We hebben afscheid van hem genomen, in een dienst met drie heren in de Engelse kerk aan de Ary van der Spuyweg, pastor Mark Vermaire van de American Protestant Church, Tony Bell van de Engelse kerk en ikzelf, als vertegenwoordiger van onze gemeente. Arend was een neef van Annemie van Gend-Besier.

Na een korte periode van afnemende gezondheid, is op 1 maart jl. plotseling overleden, de zwager van Willemien, Sander de Vlieger. Sander laat twee dochters achter, Ayla en Lulah, 13 en 15 jaar oud. Oud-gemeentelid Berendina Keuzenkamp is op 4 maart jl. overleden. Zij

zou deze maand 97 jaar zijn geworden. Tot vijf jaar geleden woonde zij in Arendsdorp. Dien is vele jaren als ouderling actief geweest in onze gemeente.

Allen die met hen verbonden waren hebben wij in onze voorbeden betrokken.

Witte Donderdag en Pasen

In de Stille Week hoop ik op Witte Donderdag voor te gaan in een korte avonddienst, waarin wij de Maaltijd van de Heer zullen vieren. In de middag is er een Avondmaalsviering voor ouderen, in en rond Waalsdorp. Op Paasmorgen vieren we het feest van de Opstanding van de Heer. Deze dienst hoop ik ook te leiden.

Ds. Jaap van de Meent

donderdag 21 februari 2019

NL

GEHOORD... DOMINEE

Mijn broertje, op dat moment 7 jaar, is een en al aandacht als de dominee bij ons op huisbezoek komt. Eerst stelt de predikant wat vragen aan mijn ouders, daarna informeert hij ook nog even belangstellend bij mijn broertje. „En Bert”, vraagt hij hem, „wat wil jij later worden?”

Hierop antwoordt mijn

broertje spontaan: „Ik wil dominee worden.” Dat vindt onze gast duidelijk leuk om te horen. „En waarom wil je later graag dominee worden?” vervolgt hij het gesprek. Mijn broertje besluit het hem even haartijn uit te leggen:

„Nou”, zegt hij, „dan hoef ik maar één dag in de week te werken.”

Herman Beens Wiisum

Ook iets-leuks gehoord of gezien? Mail naar: alldag@persgroep.nl

Ingezonden door gemeentelid Hans Kroemer, die moest denken aan het profiel van de nieuwe predikant...

Van uw Kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 14 februari 2019 onder voorzitterschap van Yvonne de Boer.

Profielcommissie

In het kader van het beroepingswerk moeten we profielen opstellen van onze wijkgemeente en van de te beroepen predikant. Hiertoe is een profielcommissie ingesteld bestaande uit een tiental gemeenteleden die als vertegenwoordiger van de gemeente aan het opstellen van de profielen werken. Het werk vordert inmiddels en we hopen op zondag 24 maart na de dienst in gemeenteberaad de profielen te kunnen bespreken.

Als de profielen akkoord zijn dan kan als volgende stap de beroepingscommissie worden ingesteld. In de beroepingscommissie zullen naast vertegenwoordigers van onze eigen wijkgemeente ook een vertegenwoordiger van de Algemene Kerkenraad en een vertegenwoordiger van de Christus Triumfatorkerk worden opgenomen.

Toekomst Kerkgebouw

We hebben ook gesproken over het project Toekomst Kerkgebouw. Het eindrapport van de commissie die hieraan onder leiding van Ruerd Ruben heeft gewerkt is geaccordeerd en de commissie is decharge verleend. We gaan nu verder met de voorbereiding voor de volgende stappen. Als er ontwikkelingen zijn dan zullen we daarover weer rapporteren.

Kerkasiel

Het Kerkasiel in de Bethelkerk is eind januari beëindigd. We waren hierbij via enkelen van onze kerkenraadsleden, o.a. Pauline Kuipers, Willemien de Vlieger en Rein Willems, nauw betrokken. In een terugblik heeft Pauline verslag gedaan van het geheel. We zijn blij en kijken met dankbaarheid terug. In de Grote Kerk is een dankdienst met vol bezette kerk gehouden. Op de websites van de Bethelkerk en de Protestantse Kerk Den Haag is verdere informatie te vinden.

Diensten en kerkbalans

We hebben de diensten in de komende periode tot en met Pasen doorgenomen.

De brieven voor Actie Kerkbalans 2019 zijn eind januari verstuurd.

Maaltijdgroep

De eerste bijeenkomst van de maaltijdgroep in de Duinzichtkerk is geweest. Bij voldoende vrijwilligers uit de groep gaan we ermee door. Eenieder is welkom.

Orgelconcerten

Het eerste orgelconcert in de Duinzichtkerk was een succes. Het volgende concert, door Gert Boersma, is op zaterdag 6 april.

Namens de kerkenraad :
Yvonne de Boer, voorzitter
Gerrit van Straalen, scriba



Alice Pesch stuurde deze foto's van de maaltijdgroep op 4 februari



Kijktip: Herrens Veje

'Ik geloof in God, en die uitspraak is bijna nog controversiëler dan als ik zou vertellen wanneer en hoe m'n laatste vrijpartij was.' De Deense dramaserie Herrens Veje (Wegen van de Heer, in het Engels Ride Upon The Storm) is doorspekt van geloof en religie, zonder dat dit –zoals vaak in moderne series- een negatieve rol speelt. Het volgt de priester en familielid Johannes Krog, die hoopt dat zijn kinderen zijn voetspoor volgen en ook geestelijk leider worden. Maar de kinderen zoeken hun eigen geloof en betekenis en komen in opstand.

Het verhaal is doorspekt met enorm veel drama en uitpattingen, in die zin voldoet het aan de norm van de hedendaagse serie. Maar tegelijkertijd is het een unieke serie die diep graaft in het geloof en de drijfveren van mensen. Dat maakt deze serie bijzonder, want hoe vaak kom je een personage tegen die ontroerd schrijft aan een scriptie over Luther en Kierkegaard, omdat hij niet zeker weet of hij ooit vergeven kan worden en antwoorden zoekt?



De twee seizoenen van de serie zijn op dvd verkrijgbaar, of on demand via www.lumiereseries.com.

Chris van Wieren



Van uw pastorale ouderlingen

Op 11 maart zijn de pastorale ouderlingen bij elkaar geweest. Graag willen we u over twee onderwerpen informeren: Eten met de dominee en de Witte Donderdagvieringen in de Stille Week.

Eten met de dominee

Vorig jaar hebben de pastorale ouderlingen het initiatief genomen om in kleine kring te eten bij de dominee thuis, met als doel op een gezellige en informele manier mensen bij elkaar te brengen die elkaar nog niet zo goed kennen. We zetten dit concept na het vertrek van ds. Corrie van Duinen voort in een iets andere vorm.

We eten niet meer BIJ de dominee, maar MET de dominee, steeds bij een andere ouderling thuis. In deze vacature tijd dus met ds. Jaap van de Meent. Het doel blijft hetzelfde: mensen bij elkaar brengen die el-

kaar nog niet zo goed kennen. Zo willen we de onderlinge betrokkenheid in de gemeente vergroten. Op het moment dat ik dit schrijf moet de eerste keer nog plaatsvinden, maar als u dit leest hebben we al met de dominee gegeten.

Denkt u nu: wat een leuk initiatief, daar zou ik ook wel eens voor uitgenodigd willen worden... Zou u ook wel eens zo'n mooi kaartje in de bus willen krijgen? Laat u dat dan vooral weten aan Monique de Kruijf.



Uitnodiging

Eten met de dominee

Witte Donderdag bij u thuis

Op Witte Donderdag – dit jaar op 18 april – herdenken we het laatste avondmaal van Jezus met zijn discipelen. We doen dat met twee vieringen:

- 's middags om 14.30 uur in de recreatieruimte van Waalsdorp, Jan Muschlaan 157;

- 's avonds om 19.30 uur in de Duinzichtkerk.

In beide vieringen gaat onze interim-predikant ds. Jaap van de Meent voor.

Bent u aan huis gebonden en niet in staat om één van deze vieringen bij te wonen? Dan bieden we de gelegenheid om het Heilig Avondmaal bij u thuis te vieren. Ds. Jaap van de Meent, een ouderling en een diaken komen dan donderdagmiddag 18 april tussen 16.00 en 17.30 uur bij u thuis. Wilt u hier gebruik van maken? Neemt u dan contact op met Jenny du Pon.

Wensen wij elkaar liefde, licht en leven.

Jenny du Pon

Contactgegevens

Jan Willem Thijs
Van Diepenburchstraat 96, 2597 PW
070 3248896, jwtk@kpnmail.nl

Jenny du Pon
Bezuidenhoutseweg 65-81, 2594 AC
070 2162181, jdupon@ziggo.nl

Annemie van Gend
Benoordenhoutseweg 78, 2596 BC
070 3242658 / 06 5115 7397
annemiebesier@hethaagsebos.eu

Zij richten zich vooral op gemeentelieden van 70 jaar en ouder.

Monique de Kruijf
Benoordenhoutseweg 275, 2596 BJ
06 13703816 (ook Whatsapp),
moniquedekruijf@ziggo.nl

Ruerd Ruben
Waalsdorperweg 51, 2597 HP
070 3264060, ruerd.ruben@wur.nl

Deze twee zijn er vooral voor de groep vijftigers en zestigers.

Jeugouderling
Daniël Akkerman
Ruychrocklaan 92, 2597 ER
06 27024043,
dpakkerman@gmail.com

Vacature
groep dertigers en veertigers



De eerste maaltijd met de dominee, thuis bij Jenny du Pon op 15 maart.

Van de diaconie

Paasgroetenactie 2019

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een nieuw begin. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: "Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!"

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 31 maart kunt u na de dienst deze kaarten (kopen en) ondertekenen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie



deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!

De Diaconie

Bericht over de diaconale opbouwwerkers

Robin de Jong, onze diaconale opbouwwerker, heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan zijn herstel. Hij is nu zo ver opgeknapt dat hij geleidelijk aan kan terugkeren in de Haagse Hout. In goed overleg met de wijkdiaconieën van de Christus Triumfatorkerk en de Duinzichtkerk en met de begeleidingsgroep is afgesproken dat Robin zich de eerste maanden alleen richt op het werk in het Bezuidenhout, in het bijzonder op het maatjesproject met de statushouders in het voormalige ministerie van Sociale Zaken. Als dit goed verloopt zal hij langzaammerhand ook weer meer in het Be-Noordenhout kunnen doen. Robin heeft een aanstelling voor 18 uur per week voor beide wijken samen en dus moeten de wijkdiaconieën samen met Robin en Stek goed kijken welke diaconale activiteiten prioriteit moeten krijgen.

Gelukkig is Jeannet Bierman, de diaconaal werker van buurt-en-kerkhuis De Paardenberg in Transvaal, bereid gevonden om de ondersteuning van het maatjesproject met de statushouders aan de Waalsdorperweg voorlopig op zich te nemen. Zij heeft er al kennis gemaakt en zal met haar grote ervaring in diaconaal werk ongetwijfeld een positieve bijdrage aan het project kunnen geven.

Helaas gaat diaconaal opbouwwerker Jorine de Klerk ons alweer verlaten. Ze heeft sinds 15 oktober vorig jaar het werk van Robin zoveel mogelijk opgepakt en dat met veel liefde en inzet gedaan. Per 1 april kan ze in Leiden voor 34 uur per week aan het werk als kerkelijk werker, waarmee ze één baan krijgt en niet meer haar tijd hoeft te verdelen over twee kleine banen. Stek is haar dankbaar voor haar werk in de Haagse Hout en voor de uiterst soepele manier waarop ze haar weg gevonden heeft.

Ineke Bakker, directeur Stek

Jaaragenda diaconie

April

Paasgroet Amnesty International

Mei

6 mei - Maaltijdgroep*

Juni/juli/augustus

3 juni - Maaltijdgroep*

19 juni - Open je Hart-bijeenkomst in CTK

1 juli - Maaltijdgroep*

6 juli - Vrijwilligersochtend (diaconale koffie)

Vakantietasjes voor kinderen voedselbank de Paardenberg

1 augustus - Zomerochtend

September/oktober

14 september: Repair Café

12 oktober: High Tea

November

Oogstdienst - inzameling voedselbanken

December

Kerstactiviteiten

* De maaltijdgroepen gaan door als er voldoende vrijwilligers zijn.



Vincent van Gogh, De zaaier, 1888, Van Gogh Museum, Amsterdam

Ik vertrek en neem mee.....

Wellicht hebt u al vernomen dat ik per 1 april Stek ga verlaten en dus ook de beide wijkgemeentes in Haagse Hout. Ik heb de kans om vier dagen aan de slag te gaan als ouderenpastor in Leiden en een baan met zo'n groot contract grijp ik met beide handen aan.

Ik kijk met een goed gevoel terug op dit laatste half jaar. Een nieuwe functie was het voor mij, diaconaal opbouwwerker. Graag had ik het nog wat langer gedaan om het meer in de vingers te krijgen. Ik heb het als zeer waardevol en aanvullend ervaren om vanuit een nieuwe invalshoek (ik had tot nu toe vooral pastorale werkervaring) in de kerk en in de wijk bezig te zijn.

Vanaf het begin heb ik me thuis gevoeld bij Stek. Ook voelde ik me snel opgenomen binnen de beide gemeentes. Ik merkte op beide plekken waarom ik zo graag in de kerk werk: vriendelijke, welwillende mensen die nadenken over het leven en graag samen een gemeenschap vormen. Een groep die je niet uitkiest, maar met wie je je door het geloof verbonden weet, ondanks alle verschillen. Om van daaruit bezig te zijn met datgene wat en

Degene die het leven de moeite waard maakt. Bijzonder!

Ook buiten de kerk heb ik veel moois mogen ervaren. Dat is het leuke van deze functie: door de brugfunctie tussen kerk en wijk heb je als opbouwwerker de kans om veel moois buiten de kerk in het werk te ontdekken.

Zo ben ik onder de indruk geraakt van de trouw en het doorzettingsvermogen van de maatjes die met de statushouders aan de Waalsdorperweg - vaak wekelijks - contact hebben. Graag was ik bij de avonden in het SoZa-gebouw in Bezuidenhout om daar nieuwe verbindingen te leggen, nieuwe mensen te ontmoeten. Indruk maakte daar Ibrahim, een Egyptische moslim, die een eigen eenvoudige sportschool, in een eenvoudige ruimte, 'runt'. Hiermee betekent hij veel voor de jonge vluchtelingen: hij geeft ze zelfvertrouwen en is een rolmodel voor hen.

Maar ook: nadenken met elkaar als diaconie over 'eenzame ouderen', en ontdekken dat het nog niet zo eenvoudig is hoe je hen kunt bereiken. Samen met een diaken oplopen met de Stichting 'Open je Hart', die veel expertise in huis heeft op dit gebied en elkaar vinden en mooie plannen maken.

Niet alles was makkelijk of liep goed, de combinatie van twee wijkgemeentes in deze functie vond ik te veel. De veelheid werkte voor mij soms echt verlamdend.

Maar, en dat meen ik echt: ik had dit half jaar bij jullie, bij Stek niet willen missen! Ik ben me nu veel meer bewust van onze diaconale roeping.

Ik eindig met een beeld: een klein schilderij van Vincent van Gogh, met als titel: De Zaaier. Rechts schilderde van Gogh een boom en een deel van zijn takken, die al een beetje uitbotten; en links de zaaier. Met een regelmatige beweging van zijn arm strooit hij de zaden uit. De zon schijnt als een grote gele warme bol op zijn rug. De kleuren zijn intens: veel kobaltblauw en cadmiumgeel. Ik wens jullie als gemeenten toe dat jullie, net als de zaaier, die in alle rust en met vertrouwen op de zon de zaden uitstrooit, jullie weg met elkaar en in de wijk vervolgen.

Ik heb van u als gemeenten, evenals van Stek en van de contacten hier in de wijk, veel zaden mogen ontvangen die ik met me meeneem. Dank daarvoor! Ik hoop en vertrouw dat zij vrucht zullen dragen.

Vrede en alle goeds,
Jorine de Klerk



Jorine de Klerk

Uw bijdrage ook dit jaar aan ons wijkblad **Onderweg?**

Inmiddels kunnen we ons niet meer herinneren dat *Onderweg* verscheen in een wat droefgeestig zwart-wit uiterlijk. Het nieuwe formaat - volledig in kleur, duidelijk leesbaar en in een vlotte opmaak - is nu al een aantal jaren met ons. Wij zijn de redactie onder leiding van eindredactrice en diaken Anne Helene Borgts-Kooijmans daarvoor zeer dankbaar. De *Onderweg* geeft zo een uniek beeld van het veelkleurige palet van de activiteiten rond onze Duinzichtkerk.

Onderweg wordt verspreid onder alle ingeschreven leden van de wijk-gemeente Archipel/Benoordenhout. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op de hoogte blijft van alles dat er leeft en gebeurt in onze wijk-gemeente, of u nu een regelmatig kerkganger bent of op enige afstand met ons bent verbonden. Dat is zeker relevant deze komende periode, waarin belangrijke beslissingen over onze toekomst de inspraak en steun van een ieder vragen.

De kosten van *Onderweg* worden voornamelijk gedekt uit bijdragen van een ieder die *Onderweg* een warm hart toedraagt. In de jaarlijkse tekorten wordt voorzien door de Beheersstichting Duinzichtkerk/Vre-

deskapel, maar het zou fijn zijn als *Onderweg* kostendekkend kon worden.

Daarom, hoe kunt u bijdragen voor 2019?

Onze voorkeur gaat er naar uit, dat u onder vermelding van 'bijdrage *Onderweg*' uw bijdrage via internet bankieren overmaakt op bankrekening NL69 INGB 0000 2461 28 van de Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel.

Echter, bij dit nummer van *Onderweg* vindt u nog steeds een acceptgirokaart, die u kunt gebruiken voor uw bijdrage. Als u deze kaart gebruikt, denkt u er wel om dat uw naam en IBAN rekeningnummer nog moeten worden ingevuld, en dat de kaart moet worden ondertekend!

Als richtlijn voor uw bijdrage voor 2019 zou evenals in vorig jaar aangehouden kunnen worden, dat de kostprijs ongeveer € 15 per jaar bedraagt, wanneer uw *Onderweg* door vrijwilligers wordt bezorgd. En wij kunnen de vele gemeenteleden die zich inspinnen om de *Onderweg* bij u direct in de bus te doen niet genoeg bedanken.

Er zijn ook gemeenteleden en belangstellenden die buiten de bezorgroutes wonen en die ontvangen de *Onderweg* per post. De kosten hieraan verbonden zijn natuurlijk hoger, maar ook hier kunnen wij als richtlijn de gesuggereerde bij-



drage van vorig jaar aanhouden, namelijk € 25 per jaar. We blijven het op prijs stellen als degenen die *Onderweg* via de post ontvangen de extra kosten van de verzending per post zouden willen dekken. Omdat we de acceptgirokaart niet direct in het blad kunnen voegen, zal aan hen die de *Onderweg* per post ontvangen een aparte brief met acceptgirokaart worden gestuurd.

Natuurlijk bent u vrij een bijdrage te geven die afwijkt van de richtlijn. Graag zelfs, want elke hogere bijdrage stelt ons in staat *Onderweg* toe te zenden aan kerkleden die het wat moeilijker vinden de bijdrage voor *Onderweg* te betalen, maar die toch prijs stellen op de inhoud.

Wij merken dat velen onder u de acceptgirokaart gebruiken, daarom hebben we voorlopig besloten ook nog voor 2020 deze mogelijkheid van betalen te handhaven. Daar zijn echter hogere kosten voor ons aan verbonden, dan wanneer u de bijdrage per internet bankieren overmaakt. Ook dit is een transitie, waar we met wederzijds begrip geleidelijk aan zullen moeten geloven. Uw kerkenraad denkt zelfs verder vooruit - met uw smartphone de collecte ter plaatse overmaken! - maar maakt u zich geen zorgen: de collectezakken blijven nog lang in gebruik.

We hopen dat u *Onderweg* ook weer in 2019 wilt steunen!

Kerst Troost



De kerkrentmeesters in beraad (De Staalmeesters, Rembrandt van Rijn, 1662)

Naar Yucatán in Mexico

Michiel en ik zijn een paar weken naar Mexico geweest. Op uitnodiging van Amerikaanse vrienden die daar ieder jaar een maand overwinteren. Yucatán is het schiereiland dat dichtbij Cuba ligt. Een prachtkans om Mérida, de overblijfselen van de Maya's en veel meer te kunnen zien.

Het land heeft een verpletterende indruk op ons gemaakt. Zoveel is anders daar. Kijk alleen al naar de 'vreemde' bloemen en bomen die je daar ziet. Of het landschap, het heeft wel wat weg van Mallorca maar is veel groener en weidser. De mensen op straat en in de restaurants en winkels die wij bezochten, zo aardig! Je wordt op straat begroet, dat maak ik toch niet mee hier in Den Haag. Het helpt natuurlijk dat Michiel en ik beiden een woordje Spaans spreken, maar toch.

Mérida, de hoofdstad van Yucatán, is een grote stad (meer dan 700.000 inwoners) maar komt niet zo over. Dat is omdat er eigenlijk alleen maar laagbouw is. De huizen zijn in de mooiste kleuren geschilderd, je ziet een turquoise gevel naast een oranje en verderop nog een paarse. Witgepleisterde balken onder de dakrand maken het bijna tot een schilderij. De oudste kathedraal van Amerika staat in deze plaats. Gebouwd tussen 1561 en 1598 en gewijd aan San Ildefonso. We zagen daar een bijzonder mooi beeld



St. Charbel Makhlof. Op de linten staan gebeden.

staan, St. Charbel Makhlof, volledig behangen met allerlei linten. Makhlof is een 'nieuwe' heilige, hij is in 1977 heilig verklaard. Op de linten staan gebeden geschreven.



De Virgen van Guadalupe

De foto's van de stad spreken voor zichzelf. In een straat kwam ik op de patio bij het huis een betegelde afbeelding van de Virgen van Guadalupe tegen. Zij is de patroonheilige van Mexico. Erom heen een paar stoelen. Hoe zou dat gaan? Thuisgekomen na het werk even met de familie daar in aanbidding zitten? Sommige huizen hebben naamplaatjes, zoals 'El Nido', het nest. Een Christusbeeld hangt aan een gevel.

Naast het bekijken van de stad, waar we zelfs naar een klassiek concert gingen met een Amerikaanse solo



El Nido, het nest

violist die bijna danste met zijn viool, hebben we nog wat rondgereden. Zo bezochten we een oude fabriek waar sisaltouw (uit vezels uit een cactus) werd gemaakt. Ook zwom ik in een cenote - een ondergronds meer -, aten we vissen (geen idee welke soort) en hebben zoveel mooie vogels gezien. In het gekochte boekje zijn bijna alle vogels aangetekend.

We bezochten ook de Maya-ruïnes. We hebben drie van deze vervallen steden gezien; Mayapán, Uxmal en Oxkintok. Bij Uxmal hebben we een paar nachten gelogeerd zodat er alle tijd was deze te kunnen bekijken. Vroeg in de ochtend ernaartoe, met een gids. Bijzondere man, trots als hij is dat hij van de Maya's afstamt. Hij legde ons veel uit over de manier van leven van de Maya's, hun bouwwerken, de stenen motieven erop en veel meer.



Uxmal, grote piramide

Je wordt wel even stil wanneer je tussen de grote piramides en gebouwen in staat. Uxmal is rond 500 na Chr. gesticht, tot 1200 hebben er 25.000 mensen gewoond, na de verovering door de Spanjaarden is het geheel vervallen. In deze ruïnes van Uxmal zie je heel vaak twee goden afgebeeld, Chaac en Kukulcán. Chaac was een koning die omstreeks het jaar 900 regeerde, daarna werd hij een heilige, de regengod. Heel belangrijk in een land waar het alleen in de zomer wel wil regenen. Hij begon als koning met het aanleggen van ondergrondse putten waar het water in bewaard kon worden. Kukulcán is de god van de elementen. Hij wordt verbeeld



als een ratelslang met het hoofd van een mens in zijn opengesperde bek. We hebben onze ogen uitgekeken daar in Uxmal. Er heerst een bijzondere sfeer.



Ook de begraafplaats is kleurrijk

Ik kan nog veel meer vertellen. Over de laatste dagen in een resort waar we met een gids op stap gingen om de flamingo's te zien. Als extra zagen we witte ibissen, een roze lepelaar en een minikrokodil. We hebben de zoutpannen gezien, waar niet zoals je zou verwachten, het zeewater in stroomt en dan verdamppt zodat je zout overhoudt. Hier is het precies andersom. De grond bevat zout, dat na het verdampte regenwater overblijft. Het wordt voor hoge prijzen verhandeld. Of over de huizentour die we in Merida deden. De Merida English Library organiseert allerlei lezingen en ook deze tours. We zagen drie huizen; allen met hoge plafonds, gepleisterde muren, een binnenplaats met een klein zwembad en een achterhuis met slaapkamers. Je doet hier heel wat ideeën op!

Willemien de Vlieger-Moll

ZATERDAG 6 APRIL 2019: ORGELCONCERT

In de serie van drie orgelconcerten ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Van Vulpen orgel zal op zaterdag 6 april 2019 onze 'eigen' cantor-organist Gert Boersma het tweede concert voor zijn rekening nemen.

Gert zal werken van D. Buxtehude, J.G. Walther en J.S. Bach ten gehore brengen.

Bij de keuze van voornoemde werken heeft Gert nadrukkelijk laten meewegen dat het concert plaatsvindt in de Passietijd, zijnde de periode van de laatste twee weken van de veertigdagentijd. In deze tijd concentreert de liturgie zich op het lijden en sterven van Jezus.

Het concert - waarvan de toegang vrij is - vangt om 16.00 uur aan en duurt tot 17.00 uur. Na afloop bestaat de gelegenheid om elkaar onder het genot van een drankje in de Kapel te ontmoeten.

Van harte bij u aanbevolen!
Sam Boelens





Synode van Dordrecht 1618-1619

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat Dordrecht een half jaar lang het centrum van Europa was. Meer dan honderd predikanten, professoren en politici kwamen uit heel Europa in Dordrecht bijeen tijdens de Dordtse Synode. Naast een unieke kerkvergadering was dit ook een politiek en cultureel evenement, dat van invloed is geweest op onze geschiedenis, onze taal en onze gezamenlijke normen en waarden, tot op de dag van vandaag.

Deze Synode vormde het begin van de Protestantse Kerk waarvan ook onze kerk deel uit maakt. Een belangwekkende historische gebeurtenis die nog steeds doorwerkt. Daarom zijn er dit voorjaar twee activiteiten rond '400 jaar Dordtse synode'.

Voorjaarsmiddag

In de weken voor Kerst én in de weken voor Pasen is er in de Christus Triumfatorkerk een 'ouderensmiddag'. Deze middag wordt georganiseerd door het pastorale team. Ook mensen uit de Duinzichtkerk zijn daarbij van harte welkom!

U wordt van harte uitgenodigd voor een gezellig samenzijn op woensdag 3 april 2019. De dag start om 11.00 uur met koffie en thee. Om 11.30 uur is er een korte viering door ds. Jaap van den Akker. Rond 12.30 uur is het tijd voor een lunch. Na de lunch zijn er wat ludieke spelletjes. Kunt u raden welke jeugdfoto bij wie hoort? Wat weet u van oud-hollandse liedjes en van plaatsnamen in Nederland? Tot slot is er een korte bijbelquiz. De dag eindigt omstreeks 15.30 uur.

Meer informatie bij Annie Krul: tel. 385 18 60, of bij Jacques Vork: tel. 383 81 23.

Verdiepingsavond

Een avond over de achtergronden van de synode. Over Arminius en Gomarus, over de Staten Vertaling, over prins Maurits en Johan van Oldenbarnevelt en over Rekkelijken en Preciezen. De verdiepingsavond is op woensdag 15 mei van 20.00 tot 21.45 uur in de Christus Triumfatorkerk. De verdiepingsavond is gratis.

Naar Dordrecht

En natuurlijk een dagje uit naar Dordrecht. We bezoeken het Dordts museum, de hof van Nederland en

eventueel de Grote kerk. We gaan op zaterdag 18 mei. We verzamelen om 9.30 uur bij station Laan van NOI. Rond een uur of 16.00 uur gaan we weer terug naar Den Haag. We lopen (veel) door de stad. Het dagje Dordrecht gaat op eigen kosten. Reken op €20,- trein en €20,- musea (Museumjaarkaarthouders gratis) en een koffie- en lunchstop voor eigen rekening.

Beide activiteiten zijn ook los bij te wonen. Opgeven en informatie bij ds. Jaap van den Akker (predikant@ctkerk.nl).



Steun JONG Transvaal

Op zondag 31 maart, in de kapel van de Duinzichtkerk, verkoop van:

- Met de hand geborduurde stoffen
- Diverse artikelen en ontwerpen
- Paasdecoraties

De opbrengst is bestemd voor diaconaal doel 'Jong Transvaal' De Paardenberg. De Paardenberg is het buurt-en-kerkhuis in de wijk Transvaal: een wijk waar heel de wereld woont.

Over JONG Transvaal

Werken aan je toekomst in Transvaal en de Schilderswijk valt niet altijd mee. Lastig huiswerk, problemen om een goede stageplek te vinden, problemen op school of thuis... Veel jongeren krijgen ermee te maken en een uurtje huiswerkbegeleiding op school of bij een instituut helpt vaak niet genoeg of is te duur. Bij JONG Transvaal (voorheen Huiswerkbegeleiding Transvaal, HBT) vinden jongeren een gezellige plek waar zij vier keer per week terecht kunnen voor een kopje thee, een praatje, een rustige werkplek en hulp bij het huiswerk. Zij worden begeleid door coaches uit de buurt, meestal studenten die dezelfde dingen hebben meegemaakt, hebben doorgezet en goed terecht zijn gekomen.

Jong Transvaal, Paardenbergstraat 1, 2572 XH Den Haag, 070-3181660
Contactpersoon: Inge van Bommel, ivanbommel@stekdenhaag.nl
www.stekdenhaag.nl/jongtransvaal

"en de koningin was ook in de kerk"

De hofbank bekeken

Nog steeds is in de Duinzichtkerk de hofbank aanwezig. De tweede weliswaar.

De Nederlandse Hervormde Kerk onderscheidde zich van andere kerkgenootschappen doordat de mogelijkheid er moest zijn dat leden van de stadhoudelijke, later koninklijke familie – lidmaten – een kerkdienst kwamen bijwonen. In Den Haag, Scheveningen, Apeldoorn, Baarn en andere plaatsen. Dat ons vorstenhuis behoort tot de 'eerste familie' van ons land, had in het verleden de consequentie dat er in het kerkgebouw een ruimte was met waardige zetels, zo gesitueerd dat men daar direct kon plaats nemen kort voordat de kerkdienst begon. Zitplaatsen waren daar ook voor het meegekomen hofpersoneel. Na de kerkdienst liep men dan, niet gehinderd door andere kerkgangers, naar koets of auto om naar het paleis terug te keren.

In de Grote Kerk, Kloosterkerk, Nieuwe kerk, Waalse kerk, Willemskerk, Regentessekerk, Wilhelminakerk, Nieuwe Badkapel, Julianakerk, Bethlehemkerk, Oranjekerk en – nog steeds – in de Duinzichtkerk indrukwekkende hofbanken met fraaie zetels. Toen die nog aanwezig waren, was ik wel zo nieuwsgierig om daar eens in te lopen, op een zetel te gaan zitten na afloop van een kerkelijke activiteit waar ik bij moest zijn.

Eens stelde mij een gemeentelid de vraag: 'Wat is eigenlijk een hofbank?' Hij was er niet mee vertrouwd, was gereformeerd, kon het dus niet weten.

In de Duinzichtkerk had de architect W. Verschoor de zitplaatsen voor de koninklijke familie gerealiseerd onder de 'diaconessen-galerij', direct bereikbaar door een daartoe toegevoegde ingang aan het kerkplein. Daar zittend moest men het hoofd naar rechts draaien om de

preekstoel te zien. Nadeel was: men keek de kerkgangers recht in het gezicht. Dat beviel koningin Wilhelmina niet. Op haar verzoek is met hergebruik van het voorpaneel en de constructie van de luifel aan haar een beter gelegen hofbank geboden.



Veranderde omgangsvormen tussen vorstenhuis en volk brachten te weeg dat het plaatsnemen in een hofbank na de oorlog als te afstandelijk werd ervaren. Geen enkele nieuw gebouwde kerk heeft een hofbank. De bestaande hofbanken mochten alleen met toestemming van het koninklijk huis worden verwijderd. Als kerkganger wil men tussen de gemeentelieden zitten en niet in hoogheid zijn gezeten in een hofbank.

In 1958 zag ik voor het eerst, tijdens een jeugddienst!, in de Julianakerk aan de Kempstraat in de middagdienst prinses Wilhelmina in de hofbank.

Actueel was dat ik de aanwezigheid van de koninklijke familie mocht mee maken in de 30 jaren dat ik lid was van het Residentie Bachkoor. Tijdens de Cantatediensten in de Kloosterkerk had ik met mijn mede-koorleden vanaf het podium vele malen de koningin recht in het gezicht. De koorleden fluisterden elkaar dan zachtjes toe: 'Beatrix is er ook weer'. Vanaf het moment dat koningin Beatrix en haar gezin in Den Haag woonden, besloot zij de Kloosterkerk te kiezen voor de zondagse kerkgang, aansluitend bij haar familie die al eeuwen een band met dit kerkgebouw had.

Overigens: het bezoek van de koningin aan een kerkdienst aldaar was nooit spontaan, werd tijdig aangekondigd en voorbereid, in een

bank werden zitplaatsen gereserveerd, een hofdame legde de orde van dienst klaar, men werd naar de plaatsen geleid, kwam binnen als alle andere kerkgangers zaten en vertrok als eerste. Zinvol: de kerkdienst begint als ouderling en predikant daartoe binnenkomen.

In zijn bijdrage 'Verkondiging en Wijding', onderdeel van de Verzamelde Werken (deel 6) van dr. O. Noordmans, belicht deze de positie van het Oranjehuis ten opzichte van de kerk.

'Er is een nauwe relatie tussen dit stamhuis en de kerk. De Oranjes zijn in onze geschiedenis steeds de beschermheren der kerk geweest (...). Er is geen sprake van dat de drager of draagster van de kroon een kerkelijk ambt zou bekleden, in welke zin dan ook. Oranje is, als bij iedere kerkgang van de leden van het koninklijk huis, kerklid, niet meer en niet minder. Oranje stoort door zijn aanwezigheid op geen enkele wijze de verkondiging van Gods heilig Woord.'

'Neen, in de Duinzichtkerk heb ik koningin Wilhelmina niet gezien'. Wel in gedachten: aandachtig luisterend, gul gevend, alleen of met gevolg in de hofbank waarvan wij nu kunnen constateren: eens betreden, nu gemeden. Nog duidelijk aanwezig, dat wel.

A. van der Weel.



PREEKROOSTER

H.A. = Heilig Avondmaal,
w+c = Woord en Communie

Duinzichtkerk

Aanvang 10.00 uur, tenzij anders
vermeld

31/03	ds. H.J. Steinvoort
07/04	ds. J. van de Meent
14/04	Palmzondag, ds. C.M. Schreuder
15/04	19.30 uur, maandag Stille Week, Cie. Eredienst
16/04	19.30 uur, dinsdag Stille Week, Cie. Eredienst
17/04	19.30 uur, woensdag Stille Week, Cie. Eredienst
18/04	19.30 uur, Witte Donderdag, H.A., ds. J. van de Meent
19/04	19.30 uur, Goede Vrijdag, Avondgebed, ds. O. Elseman
20/04	22.00 uur, Paaswake, ds. O. Elseman
21/04	Pasen, ds. J. van de Meent
28/04	ds. N. van Dorp

Nebo

Aanvang 11.30 uur

31/03	4e zondag v/d veertig da- gentijd, ds. Th. Koelewijn, H.A.
14/04	Palmzondag, ds. P. Wilbrink
21/04	Pasen, geestelijkverzorger B. Zwaan
05/05	Pastor J. Baptist, w+c



Preekstoel van de Oude St. Mauritiuskerk in Silvolde. Het kerkschip stamt gedeel-
telijk uit het jaar 1100 en de toren is van 1425. Omsteeks 1100 werd het eerste deel
van deze kerk gebouwd met grote ijzerhoudende stenen die nu nog in delen van
de gevel terug te vinden zijn.

Collecterooster

	1e collecte	2e collecte
31 mrt	PKN Missionair Werk	Eigen wijkgemeente
7 apr	Kerk in Actie, 40-dagentijd, Rwanda	Eigen wijkgemeente
14 apr	Centrale Diaconie	PKN Jeugdwerk (JOP)
18 apr	Wijkdiaconie	Eigen wijkgemeente
19 apr	Centrale Diaconie	Eigen wijkgemeente
20 apr	Wijkdiaconie	Eigen wijkgemeente
21 apr	Kerk in Actie, Paaszending	Eigen wijkgemeente
28 apr	Centrale Diaconie	Eigen wijkgemeente

Opbrengsten collecten februari

3 februari	1e collecte	Kerk in Actie, Werelddiaconaat	188,97
	2e collecte	Eigen wijkgemeente	157,00
10 februari	1e collecte	Diaconale collecte, Maatjesproject	125,95
	2e collecte	Eigen wijkgemeente	89,95
17 februari	1e collecte	Kerk in Actie, Noodhulp	269,45
	2e collecte	PKN Oecumene	186,00
24 februari	1e collecte	Wijkdiaconie	251,60
	2e collecte	PKN Catechese en Educatie	134,70

Gegevens betreffende de gemeente

Predikant:

Interim-predikant is ds. Jaap van de Meent, bereikbaar tel. 06-20498002. e-mail: contact@jaapvandemeent.nl. Ook bereikbaar via het kerkelijk bureau.

Diaconaal opbouwwerker:

Jeannet Bierman vervangt tijdelijk Robin de Jong. Bereikbaar via STEK: 070-3181616, info@stekdenhaag.nl of jbierman@stekdenhaag.nl.

Jeugdwerker:

Chris van Wieren, maandagen in de DZK en vrijdagen in de CTK; 06-34933775 / c.vanwieren@pkn.nl

Scriba:

Gerrit van Straalen, Oostduinlaan 81, 2596 JJ Den Haag, tel.: 070-3268822

Organisten:

Duinzichtkerk: Gert Boersma, Meerburgstraat 8, 2804 ZE Gouda, tel.: 0182-539162; Vervanging: Roelfien Folkersma, Hemsterhuisstraat 10, 2513 RD Den Haag, tel: 06-29155905

Kerkelijk bureau:

Annika Kruithof, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC 's-Gravenhage. Openingstijden: maandag en vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze uren en bij afwezigheid contact via voicemail op tel. 070-3245778. Alle correspondentie en nota's naar het Kerkelijk Bureau. Ook bereikbaar via e-mail: duinvre@xs4all.nl.

Adres voor doopbediening, huwelijksbevestiging en attestaties:

Neem contact op met het kerkelijk bureau of met de scriba.

Auto-rijdienst Duinzichtkerk:

Tineke van Bommel-Reehoorn, tel. 06-4454 3447

Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel:

Vrijwillige bijdragen, bijdragen in het kader van de Actie Kerkbalans, giften of legaten ten behoeve van de Wijkgemeente Archipel Benoordenhout gaarne overmaken op rekening NL69 INGB 0000 2461 28 t.n.v. Beheersstichting DZK/VK. Penningmeester: Kerst K. Troost, tel. 06-83702602 of e-mail kerstktroost@gmail.com

Penningmeester ZWO-commissie DZK/VK:

Rekening NL 92 INGB 0000 5439 89

Onderhoudscommissie DZK/VK: Stan Butijn

Penningmeester Wijkdiaconie:

Rekening NL63 INGB 0000 3115 17. Informatie bij Nel Klamer-Brouwer, Bankastraat 157, 2585 EM Den Haag, tel. 070-3501317, e-mail: p.klamer@ziggo.nl

Werkgroep Marienbrunn

De Werkgroep Marienbrunn onderhoudt de contacten met onze Partnergemeente in Leipzig. Rekening NL81 INGB 0000 4579 54

Kosterij Duinzichtkerk:

Sylvia Huijboom, Van Hogenhoucklaan 93, 2596 TC, tel. 070-3245774



Partnerschap met Leipzig-Marienbrunn

Het eerste oefenen van liederen voor ons bezoek aan Marienbrunn is begonnen. Niet alleen zang maar ook piano en fluit zullen de sterren aanklampen. Nog niet van de hemel spelen, maar ook in een muziekstad als Leipzig zal de zang hopelijk, maar zeker de muziektekst aanspreken.

Het bezoek aan onze zustergemeente zal ook in het teken van duurzaamheid staan en het lied 'Een mooie aarde' is daar vorig jaar speciaal voor geschreven.

Bijna een record aantal aanmeldingen voor het bezoek is ontvangen, met ook veel gemeenteleden van rond de Christus Triumfatorkerk. De reis gaat per trein en ongeveer de helft van de mensen blijft tot maandag of langer. De andere helft vertrekt op zondag uit Leipzig in verband met school en werk hier.

Op 2 april is er weer een vergadering van de werkgroep Marienbrunn, om 20.00 uur in de Duinzichtkerk.

Nog interessanter is de film die **woensdag 27 maart** vertoond zal worden in de kapel van de Duinzichtkerk. De film toont het moeilijke leven in de DDR, laat ook beelden van het oude Leipzig zien en gaat over het vluchten en vechten om vrijheid. De titel van de film is 'Wir sind das Volk - Liebe kennt keine Grenzen'. Van harte aanbevolen, de toelichting over de film start om 19.30 uur.

Peter Sas, namens werkgroep Marienbrunn

AGENDA

MAART

woensdag 7	19.30 uur	Vertoning film 'Wir sind das Volk - Liebe kennt keine Grenzen' over het leven in de DDR, met beelden uit Leipzig; kapel Duinzichtkerk.
donderdag 28	10.00 - 11.00 uur	Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.
donderdag 28	ca. 12.00 uur	Mexicaanse lunch, graag vooraf opgave. De kosten bedragen EUR 7,50 / persoon. Locatie: Duinzichtkerk.
zondag 31	11.10 uur	Bij de koffie na de kerkdienst verkoop van geborduurde stoffen, paasdecoraties en nog veel meer ten bate van het diaconaal project 'Jong Transvaal', kapel Duinzichtkerk.

APRIL

dinsdag 2	20.00 uur	Werkgroep Marienbrunn, samen zingen en vergadering werkgroep ter voorbereiding reis naar onze zustergemeente in Leipzig, locatie Duinzichtkerk.
woensdag 3	11.00 - 15.30 uur	Voorjaarsmiddag, pastoraal team nodigt ouderen uit voor ontmoeting, korte viering, lunch en samen zijn. Locatie: Christus Triumfatorkerk.
donderdag 4	10.00 - 11.00 uur	Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.
donderdag 4	11.00 - 12.30 uur	Bijbels Leerhuis, ter voorbereiding van de dienst op 7 april, onder leiding van ds. Jaap van de Meent, Duinzichtkerk.
zaterdag 6	16.00 - 17.00 uur	Orgelconcert in de Duinzichtkerk, door cantor-organist Gert Boersma.
donderdag 11	10.00 - 11.00 uur	Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.
vrijdag 12	15.30 - 18.00 uur	Palmpasestok versieren, graag vooraf aanmelden via kinderkerkdzvk@gmail.com; locatie Duinzichtkerk.
zondag 14	10.00 - 11.30 uur	Palmpasen, met Palmpasestokken wandelen naar Maison Gaspard de Coligny.
donderdag 18	10.00 - 11.00 uur	Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.
donderdag 18	11.00 - 12.30 uur	Bijbels Leerhuis, ter voorbereiding van de dienst op Paaszondag 21 april, onder leiding van ds. Jaap van de Meent, Duinzichtkerk.
donderdag 18	14.30 uur	Viering met H.A. in huize Waalsdorp.
zondag 21	10.00 uur	Pasen, na kerkdienst van 10.00 uur: Wereldwinkel in de kapel Duinzichtkerk.
donderdag 25	10.00 - 11.00 uur	Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.

MEI

maandag 6	18.00 uur	Maaltijdgroep in de kapel van de Duinzichtkerk, mits voldoende vrijwilligers zich hebben opgegeven bij Caroline van Wassenaar dan wel Tineke van Bommel. Aan tafel 18.30 uur.
woensdag 15	20.00 - 21.45 uur	Verdiepingsavond in de ChristusTriumfatorkerk over de achtergronden van de Synode van Dordrecht (1618-1619).
donderdag 16	11.00 - 12.30 uur	Bijbels Leerhuis, ter voorbereiding van de dienst op 19 mei, onder leiding van ds. Jaap van de Meent, Duinzichtkerk.
zaterdag 18	09.30 uur	Vertrek vanaf station Laan van NOI voor uitstapje naar Dordrecht. Zie voor opgeven voor deze dag op pag. 12 van deze Onderweg.
zaterdag 18	19.30 - 22.30 uur	Tieneravond. Graag vooraf opgeven via c.vanwieren@pkn.nl. Volgende Tieneravond wordt georganiseerd op 13 juli.